

## **Twee keer Sofie aan tafel!**

Uiteindelijk bleek dat onze uitgenodigde gasten op zaterdag 28 maart niet konden komen, maar wel op zondag. Vooruit het gaat uiteindelijk om de ontmoeting, niet om het tijdstip. Toevallig had een familie uit onze straat hetzelfde 'probleem' en zo gebeurde het dat wij besloten om op zaterdag avond gewoon iedereen zijn gekookt avondeten bij elkaar samen op tafel te zetten en gezellig samen op te eten. Wij waren 4 volwassenen en 5 kinderen tot 5 jaar, dat was reuze levendig. Er was Duits en Nederlands eten - en terwijl wij elkaar vaak op straat tegen komen, is het toch heel iets anders om dan een keer bij iemand thuis te zijn voor een paar bijzondere uurtjes.

En op zondag dan echt bezoek voor de koffie van mensen uit onze kerk, met wie wij alsmaar leuke gesprekjes hadden na de diensten. Wij hadden warme apfelstrudel uit Oostenrijk gemaakt. Het was zo lekker en gezellig, dat wij vergaten om foto's te nemen. Snel gaan wij een keer bij hun afspreken voor de koffie.

**Yvonne Feuerhahn**