

Sofie aan tafel - wat een succes

Doordat er van mijn tafel een reportage werd gemaakt voor het AD hebben veel mensen mij gebeld en gemaild. Allemaal even enthousiast. Vooral mensen die mij herkenden (van vroeger en nu) en wilden vertellen dat zij ook hadden meegedaan. Zij hadden zich wel niet officieel opgegeven, maar door het initiatief van Sofie het toch aangedurfd om oude kennissen, oude burens, oud-collega's etc. uit te nodigen.

En wat hoor je dan zo uit de gesprekken aan de verschillende tafels? Dit kan toch niet de laatste keer kan zijn. Hier moeten we toch mee doorgaan. Het is zo hartstikke leuk om opnieuw of voor het eerste met elkaar in contact te komen. Kan er geen nationale Sofie-aan-tafel dag worden ingesteld? Ik ga door Sofie mijn buurvrouw die nog niet zo goed Nederlands spreekt lesgeven. Wij gaan elkaars 'vreemde' keuken leren kennen. Ik maak een Ethiopische maaltijd voor jullie klaar. We gaan samen nadenken over het besteden van het buurtbudget. Misschien is het leuk om mensen die nieuw in je straat komen wonen welkom te heten en een beetje te vertellen hoe het reilt en zeilt in "onze" straat. Bloembollen in de gemeentelijke bakken planten, dat zou leuk zijn. En ga zo maar door, het barst van de ideeën. En dat is allemaal de schuld van Sofie.

Wij, de bewoners van het Vincent Hamanerf, willen de initiatiefnemers en de organisatoren hartelijk bedanken voor dit prachtige initiatief!

Mirjam Schildmeijer-Witten