

Beste Sofie,

Naar aanleiding van zelf gast zijn vorig jaar "bij Sofie aan tafel", en het plezier dat dat opleverde, wilde ik het dit jaar ook bij mij thuis organiseren.

Voor de ontmoeting "met Sofie aan tafel" had ik alle bewoners van het trappenhuis waar ik aan woon, uitgenodigd. Dat zijn 7 gasten. Jamergenoeg hebben er 3 afgezegd en dat was een teleurstelling voor mij. Want ik vind het zo jammer, dat de contacten met medebewoners zo anoniem zijn. Alleen maar "hallo" of "goedemorgen". Maar het etentje met de overige bewoners was echt heel gezellig en werd steeds geanimeerder. Toen zo 3/4 van de avond voorbij was, kreeg ik het gevoel, "dit wat hier gebeurt is precies de bedoeling van dit project", echt leuk! Elkaar ontmoeten!

Het menu had ik eenvoudig gehouden. Het bestond uit mijn favoriete pompoensoep met zalm, lekker brood met kaasplankje, aardappelsalade, warme saus met appel en peer en ijs toe en koffie of thee met nog een lekker chocolaatje. Om 11 uur gingen de laatsten naar huis, ik had een leuke avond gehad en was voldaan.

Het lijkt mij een zeer waardevol project, om ieder jaar te herhalen en niet na dit feestjaar alleen maar als herinnering te houden. Vanuit de gemeente aangezwengeld, anders verdwijnt het toch.

Bravo voor dit initiatief, hartelijke groeten,

Astrid Dudok van Heel