

Sofie aan tafel

Wij, Zr. Margarita, Zr. Werenfrida en ondergetekende deden mee met mensen uit te nodigen voor een maaltijd. Een gewone maaltijd met soep, broodjes en fruit. Het ging tenslotte niet om het eten maar om het contact.

Onze genodigden waren vooral mensen van de Muurhuizen. Ieder van ons nodigde drie mensen aan hun tafel. Om ongeveer kwart over twaalf kwamen de eerste gasten al binnen in de mooi klaargemaakte ontvangstkamer. Met posters van 'Sofie aan tafel' en andere leuke dingen die wij in de "Observant" hadden ontvangen voor deze gelegenheid.

De gasten lieten het zich goed smaken en wij vertelden honderd uit over het werk en het programma in het klooster en al gauw kwamen ook bij hun de verhalen los over de familie en de burens in de straat. Het was heel gezellig en de tijd vloog om.

Na de maaltijd gingen we rond om het huis te bezichtigen, want ze hadden altijd wel het huis vanaf de buitenkant gezien maar nooit van binnen. Ze waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen over het ontstaan van de congregatie en hoe het nu is. Maar gelukkig werden veel vragen beantwoord door het museum te bezoeken. Ook de kapel vonden ze erg mooi.

Na de rondleiding gingen we nog even wat drinken en verder praten en voldaan en dankbaar gingen ze weer huiswaarts. Wij vonden zelf ook dat het een zeer geslaagde dag was en dat wij er goede contacten mee opgebouwd hadden. Wie weet doen wij het volgend jaar wel weer of worden wij ergens uitgenodigd.

Zr. Ada van Duynen