

**Beste mensen,**

Onze ontmoeting was heel gezellig. Ik heb een vrienden van ons uitgenodigd met haar man en 3 kinderen. Wij hebben weinig contact met haar man en kinderen en dacht dit zou een goede gelegenheid om dat te veranderen. Wij hebben zelf 4 kinderen. We zaten met ons allemaal aan tafel en hebben een heerlijke home-made pizza en salade gegeten. De kinderen waren allemaal op de hoogte van de "Sofie aan Tafel" project/campagne.

We hebben over van alles gesproken ook het earth hour waar we kaarsen aangestoken. Het was een mooi moment om bij elkaar te komen en over elkaar te leren en dachten uit te wisselen. Ik kom zelf uit Marokko, mijn man uit Nederland en onze gasten zijn ook Nederlands. Dus de gesprekken waren boeiend.

Het was gezellig. Bedankt voor de organisatie en al de moeite om bruggen te bouwen. Ik hoop dat we een stevige brug hebben opgebouwd met onze contacten.

Met vriendelijke groet,  
**Rashida en Arne Benjamins**