

Sofie aan tafel



Voor de derde maal hadden wij zaterdagavond om zes uur 5 gasten uitgenodigd:

Twee gepensioneerde ambtenaren van de gemeente met partner en een nog actieve ambtenaar. Ik had goede herinneringen aan hen vanuit mijn wethoudersperiode.

Ze wisten niet van elkaar dat ze waren uitgenodigd. Het was

voor hen een complete verrassing. Er was genoeg stof om over te praten. Na een indrinker, waaronder de eerste verhalen van “toen” werden uitgewisseld, gingen we aan tafel. Het eten (specialiteit van Joke) en de wijn waren voortreffelijk. Er werd volop van genoten. Het was zo gezellig, dat, we eerst om 12 uur afscheid van elkaar namen met de afspraak om nog eens samen het glas te heffen.

Het was een hartelijk en warm samenzijn. We kijken er met plezier op terug. Sofie aan tafel is een uitermate geschikte formule om mensen te ontmoeten die je in feiten niet goed kent maar leuk vindt om ze nader te leren kennen. Het zou een typisch Amersfoortse traditie moeten worden. De vlag kan daarvoor bewaard blijven.

Joke en Everard Verweij