

Glutenvrije tafel

Afgelopen zaterdag heeft deze glutenvrije maaltijd plaats gevonden, en het was een waar succes! Na binnenkomst kwamen er al snel soesjes en cakejes op tafel. Ik bedacht meteen dat ik die niet mocht hebben. Och nee toch: de hele avond is glutenvrij!

Een beetje onwennig, omdat we nu niet op hoefden te letten wat wel en niet gegeten kan worden, op te letten hoe iets is klaar gemaakt. Heerlijk gegeten, tips en trucs uitgewisseld, maar voornamelijk een gezellige avond met leuke mensen gehad. Zo'n succes dat we ons voorgenomen hebben dit voortaan elk half jaar te organiseren!

Groetjes,
Mirjam Holleman