

Selamat Makan!

Nogmaals heel hartelijk dank voor het feestelijke, gezellige en instruceve maal. Het was Sofie aan Tafel op z'n best. Willem stuurde me een kaartje (Wayang Golé afb.) uit Indonesië.

Willem gaat 3 tot 4 x naar Timor om een kindertehuis op te zoeken. Hij is daar actief bezig met knutselen. Door Sofie aan tafel leer ik hem kennen en weet ik ook dat zijn oma een Indische vrouw kent een „tante Jet,, Zij was vroeger onderwijzeres.

Willem heeft alles opgeschreven wat hij die avond had gegeten.

nasi putih
sayuran-een groenten gerecht uit bandung
babi cejap alá jakarta
ayam pedís

het was ook fijn zoveel te kunnen horen over jouw geschiedenis die zo nauw in verweven met de politieke geschiedenis is - aldus willem.

Er waren ook een moeder en dochter uitgenodigd. Beiden hebben het gezellig en eten heerlijk gevonden. Ja ook de hete kip vonden ze het lekker.

Voor we gingen eten, was er stilte voor het gebed. En daarna,,SELAMAT MAKAN,,🙏
Er werd ook voor fonds sofie aan tafel,gedoneerd.

En wat mij betreft: ENAK SAKALI, heel gezellig en fijn dat ik gemeenteleden van de kerk op deze wijze heb mogen ervaren. Dank organisatie van SOFIE AAN TAFEL !! 🙏

Een hartelijk en een warme groet.

Trees Veerremans