

Goedemorgen Sofie,

Helaas is het alweer voorbij, SOFIE AAN TAFEL. Alhoewel het uitnodigen wat schoorvoetend verliep en er ook een beetje touwtrekken ontstond omdat er in mijn buurt wel heel veel Sofies wonen, heb ik gekozen om eens mensen te vragen die ik van gezicht ken en verder weet waar ze in Amersfoort wonen. Het werden dus 7 tafelgasten die om 19.30 verwacht werden. Direct bij binnenkomst ontstond een prima sfeer, de gasten hadden elkaars raakvlakken al snel gevonden, gemeenschappelijke deler is toch Amersfoort 750 jaar stad.

Een van de onderwerpen waar over gesproken werd is het openingsfeest vorige week in combinatie met het mooie weer en wat eten we straks. Er stond een mooie tafel gedekt en voor dames een broche van Sofie.

Het is een gezellige avond geworden, ideeën uitgewisseld, bijgepraat en men is zeer benieuwd wat Amersfoort 750 jaar allemaal gaat brengen. Omdat ik niet de hele dag in de keuken wilde staan en ook nog low budget wilde blijven heb ik het volgende menu bereid, alles uit de plaatselijke supermarkt.

Italiaanse tomatensoep met mozzarella

Zalm in korstdeeg met een dillesaus

Puree met bieslook en creme frais

Bospeentjes

Tevens een frisse salade

Appelbeignets met malagais en meringe (schuim) en wat vruchten

Koffie met bonbons.

Succes met 750 jaar stad en bedankt voor het leuke pakket!

Johan Tamse