

Liselotte en Elsemieke aan tafel

Praatjes aan tafel: in pyjama ontbijten met de buurmeisjes. Gelukkig ging het door want gisteren kreeg ik een telefoontje dat Liselotte ziek was maar gelukkig zat zij vanochtend bij ons aan tafel.



Te weten komen dat de passie van Elsemieke paardrijden is en dan vooral in Spanje waar zij een paar maal per jaar op vakantie zijn bij opa en oma. Zij het liefst een eigen paard zou willen om aan wedstrijden mee te kunnen doen. Maar helaas. Is er iemand met een paard in de stal en moet die verzorgd en bereden worden dan zou Elsemieke hier wel oren na hebben. Maar ja haar school gaat voor want wil je bij de top horen dan gaat daar héél veel tijd in zitten.

Liselotte en Elsemieke spelen allebei hockey. O, ja zij zijn allebei keepster, vind ik leuk dat zijn mijn eigen kinderen ook geweest. De hobby van Liselotte is tekenen maar koken vindt zij ook leuk. De buurmeisjes hebben spontaan meegeholpen met opruimen en wij hebben afgesproken om vaker met elkaar te eten.

Het was heel leuk om op deze manier nader kennis te maken met mijn buurmeisjes maar ook te weten dat er in mijn eigen stad in 6000 tot 7000 gezinnen dit weekeinde met elkaar om tafel gezeten wordt om elkaar beter te leren kennen en een gevoel van saamhorigheid te weeg te brengen.



Laat dit een stad zijn met veel positieve energie welke wij op deze manier aan elkaar mogen doorgeven.

Een blije gastvrouw,
Henny Kaats