

Verbondenheid

Ik was in februari bij mijn kapper. Zij vroeg of ik ook meedeed met Sofie aan tafel. Op dat moment was ik er nauwelijks van op de hoogte. Na het lezen van de info die zij had, werd ik enthousiast en ging hierna direkt door naar de Observant, melde me aan en na thuiskomst schreef ik direkt de uitnodigingen. Bij mij zijn gisteren 4 burens (waarvan een stel en 2 alleengaanden) geweest op het eten. Ikzelf woon ook alleen. We wonen allen in een zelfde appartement. Dat hebben we gemeen. Ieder is gekomen en had eerder laten weten te willen komen.

Het was echt een ontmoeting als burens bijelkaar die nooit eerder met elkaar aan een tafel hebben gezeten. Ik had uitgebreid vegetarisch gekookt. Dat kan ik gewoon niet laten, uitgebreid koken. Altijd bang dat ik te weinig heb.

Nu dus een pasta saus in de diepvries gestopt en vanavond eet ik restjes. En morgen ook nog iets. Waar hebben we het over gehad. In ieder geval wat ieder aan werk doet en waar die dat doet. Ook een gespreksonderwerp was een stukje geschiedenis over deze buurt. Wie waar woont enz. Deze buurt bestaat ongeveer ruim 50 jaar en in juni hebben we een wijk/buurtfeest. Ik zit ook in de organisatie dus wil graag dat mijn burens ook komen.

Meer verbondenheid met elkaar in onze buurt daar ga ik voor. Van oorsprong kom ik uit een klein dorp, ieder kende elkaar, groette elkaar en kwam zo maar even langs voor een praatje, voor een vraag of "wil je me helpen" en als kind "wil je met mij spelen". Ook zijn we het met elkaar eens dat we in een pracht van een omgeving wonen. In ieder geval is er gisteravond gezegd om het nog een keer te doen.

Ik vind het een zeer leuk initiatief. Van mij mag het elk jaar weer.

Met vriendelijke groeten,
Joke Dooper