

## Sofie aan tafel

Het was me het Sofie aan tafel weekend wel. Op vrijdagavond hadden de burens rechts van ons, de familie Huiberts, naaste en overburens uitgenodigd. Doordat wij van onze overburens gescheiden worden door een groenstrook hebben we daar niet zo heel vaak contact mee nu door Sofie dus wel.



Voor de nieuwe burens die er pas een paar maanden wonen was deze gezamenlijke maaltijd een goede manier om met diverse burens prettig kennis te maken. Op zaterdagmiddag waren wij door onze "schoolburens" ROC uitgenodigd voor een lunch die door o.a. snackbar Sjors en de scholen de Borgwal en De Baander en een bouwbedrijf gesponsord was.

Heel veel leerlingen liepen ons vrijwillig heel erg te verwennen en brachten meteen hun vrijwilligersproject (kinderen met staar) onder de aandacht. Ook stichting Ravelijn was aanwezig en heeft ervoor gezorgd dat alles prima verliep. Leuk was ook dat de meiden van Mijn tent Is Top nog even promotie kwamen maken jammer dat die lekkere grote dikke Herman den Blijker niet als cameraman achter hen aanliep.

En ja 's avonds hadden we zelf twee gasten, eigenlijk hadden het er vier moeten zijn maar twee waren al door andere gastvrouwen en heren gevraagd. Bij ons zaten twee vrijwilligsters aan tafel die al jaren goed werk doen in wijkcentrum Het Klokhuis.

Het was heel erg gezellig mede ook door die romige risotto van die zwijzame jongen uit de Amersfoortse Courant. volgende keer, die komt er toch wel? Natuurlijk wel! maak ik die soep van de burgemeester. Ik weet het zeker: de liefde van Sofie gaat door de maag!

**Yolanda Derksen**